



Uppliv Askersund Heidenstams födelsehem med Birgitta kyrkan och Fagertärn

Dagen går i berättelsernas tecken och du gör ett besök på Olshammarsgården vid Vätterns strand, där du följer med på en guidad visning av Birgittakyrkan och får beskåda bl.a. vackra glasmålningar och silverkronor. Du får även känna av historiens vingslag vid en guidad tur till poeten Werner von Heidenstams födelsehem samt höra berättelsen om den lilla pojken Werner, som lekte och växte upp på gården. Här finns även en udda berså kallad De tolv apostlarna.

Vid Fagertärn möter du den lilla mörka skogssjön där de röda näckrosorna ursprungligen framvuxit och än idag blommar under sommaren. Vid vandringen runt tjärnen trampar du i trolsk Tivedsskog där stigen leder över stenhällar och spång samt utmed den gamla banvallen som också är tillgänglighetsanpassad med bord och bänkar utplacerade med jämna mellanrum.

Vandringen på 2,5 km bjuder på fina vyer över skog och sjö och det är lämpligt att ta med en fikakorg att njuta av på en stämningsfull och rofylld plats i skogen.



Läs mer om Fagertärn och de röda Näckrosorna på
länsstyrelsens webbsida:
www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat

Planerar du för en resa runt Vättern kan du också passa på att besöka Övralid som var Verner von Heidenstams sista hem. En plats med en mycket vacker utsikt över Vättern.

Öppettider: Olshammarsgården 1/5 - 15/9 12.00 - 19.00
Kontakt: 0583-50430, 070-3000247
Boka din fikakorg på Olshammarsgården.

