



Uppliv Askersund med barn Hembygdsgården och Base Camp Borgmästarholmen

Gillar ni att fiska, klappa smådjur och åka en tur med ett Minitåg - då ska ni tillbringa en dag i det lilla Askersund. Tag plats på Minitåget som väntar i hamnen. Tåget tar er på en liten tur genom Askersund och släpper sedan av dig vid Hembygdsgården. Där kan ni besöka "Miniskansen" och bekanta er med smådjur som får, getter, kaniner, ankor, höns och bin. Här finns det också mycket att upptäcka i och omkring de gamla husen med fin utsikt över Alsens vatten. Hembygdsgården bjuder in till en lekstund bland stugor och i Stadsparken bredvid och börjar det kurra i magen, så finns det servering i Klockargården med både mat, fika eller glass.

Sedan går Minitåget tillbaka till hamnen. Därifrån kan ni följa strandpromenaden längs Alsens strand och ta er till Borgmästarbron. Här finns det en rolig lekplats med bland annat ruschkanor och vattenlek. Ute på Base Camp Borgmästarholmen finns flera roliga outdoor-äventyr att pröva. Kom ihåg att packa ner metspöet, för psst... hemliga tipset på bästa metarstället är udden bakom gamla dansbanan. Och slår fiskelyckan till och ni får upp någon abborre, så finns det möjlighet att slå eld i grillplatsen intill. Men skulle det inte lyckas, ja då finns det ett litet café på ön och så får man berätta lite fiskehistorier istället...



Öppettider:

Minitågets turlista: från hamnen 11.30, 12.30, 13.30,
14.30 - från Hembygdsgården 12.15, 13.15, 14.15, 15.15

Obs! Tåget kör ända upp till Klockargården i
Hembygdsgården.

Hembygdsgården och Servering Klockargården öppet till
mitten av september

Klockargården öppet alla dagar kl 10.00 - 16.00

Lunchbuffé serveras kl 11.00 - 14.00

Helgbuffé serveras kl 12.00 - 15.00

Caféet på Base Camp Borgmästarholmen är öppet helger
från 16 maj till midsommar, därefter öppet dagligen till
mitten av augusti, alla dagar. Obs! Vid dåligt väder kan
caféet vara stängt.

