

En 2 dagars kulturhistorisk resa genom Tivedens vackra natur på Kyrkstigen, Bergslagsleden och vattendraget Bosjön-Unden.

Vandra, cykla och paddla utmed Tivedens gamla (vatten)vägar. Upptäck Tivedens kultur på gamla vandrings och vattenvägar.

Priset /person: 1650 kr per person. Minst antal deltagare: 2

Bokningsbart: mellan 15 april –1 september

Bokningkontakt: info@retraite-zweden.com/ 0046 739 75 10 97

Programmets innehåll:

Njut av Tivedens vackra natur och kulturskatter under två upplevelserika dagar!

Dag 1:

Med en tydlig karta och bra vägvisning börjar du vid sjön Undens östra stranden; Camping Tiveden. Ägaren Hein&Marlies hälsar och hjälper dig på väg.

Från campingen cyklar du 4 km mot Sannerud och blir bjuden på fika med hemrostat kaffe av Tiveds Kafferosteri Mat&Café; byns gamla mysiga café.

är du inbjuden på fika med eget rostad kaffe i det mysiga gamla kafféet.

Med en nybakad lunchpaket i ryggsäcken, börjar du sen -ifrån kaféet- din resan till fots mot Tiveds Kyrkan och svänger du in på gamla Kyrkstigen mot den gamla finska byn Tivedstorp. Rakt igenom vackra gamla skogen, går du genom naturreservatet som bjuder dig på fantastiska vyer, myrar, stillhet och lite äventyr. Efter en lagom vandring av 5 km, kommer du fram på Tivedstorp var du kan njuta av en picknick med din lunchpaket någonstans där på plats. Det finns mycket intressant historia om torpet och Finarna som började leva och bo där sen början 1600-talet.

Efter lunchen fortsätter du till fots på Bergslagsleden mot Rödjorna Tiveden B&B. En underbart vacker vandring av 6 km. På gamla stigar upplever du Tivedens Historia i form av brukslämningar, kolbottnar och torpställen. Men också bara den trolska naturen själv låter dig undra och tro på den stora! Det är t.o.m inte omöjlig alls, att du möter en orre eller tjäder som bor där i skogen;)

Kanske lite trött, men nöjd i alla fall (!) kommer du fram på Rödjorna, hos Aziz&Annemiek, som välkomnar dig med en varm dusch samt en god varm måltid. Här på den fina ekologiska gård får du koppla av och kan du eventuellt njuta av bastun ☺

Efter den här första aktiva dagen sover du säkert bekväm och gott!

Dag 2:

Frukosten serveras kl.8.00 i den mysiga rummet, och efter du har fått en god lunchpaket från ägaren, fortsätter du den sista korte delen av etappen på Bergslagsleden mot Bosjön. Efter 2 km kommer du redan fram vid vindskyddet var du får hjälp från campingägaren Hein, till att komma igång med din paddeltur i en kanadensisk kanot.

Den här kanotleden rinner som vattendraget från Bosjön mot Unden, och du paddlar på underbar fina vattenvägar med endast ostörda skogar och mycket historiska kultur längsmed de sjökanterna. Såsom Åboholms gamla järnbruk, Åboholmskvarn, den röda näckrosena, Jättestolen (en imponerande isälvsgröta) mm.

Och kanske ser du en älg som plaskar precis i vattnet! ;)

Du kan ta en paus och njuta av lunchpaketen var som helst på en ö eller vid vindskyddet halvvägs.

Efter 10 km paddling utmed floder, bäckar, åar och har lyft kanoten 6 gånger över olika längder mellan de sjöarna, kommer du fram på Undens klara vatten och är en källsjö. Här ska du sen fortsätta paddlingen 5 km till Camping Tivedens brygga

Nu har du haft en liten äventyr och upplevelse på 2 dagar och hälsar Hein&Marlies dig tillbaka!

I detta 2-dagars paket ingår till 1 person:

- Hyran av cykel från Camping Tiveden
- fika med hemrostat kaffe
- Kost och Logi på Rödjorna B&B
- Lunchpaket
- Hyran av kanadensare med tillbehör (flytväst, paddlar och vagn) från Camping Tiveden

Tips som inte ingår & bör bokas förut::

- Bastun på Rödjorna
- Ev. vistelse före och efter de här 2 dagarna., som t.ex stugaboende och eller campingplats-faciliteter på Camping Tiveden.



